

RYPLIAND

Σ omeruitgave 2012 jaargang 21 nummer 2



**Σ e hingen meej
carnaval echt
meej de biin bùite!!**



Van de redactie

Een soms hele vreemde, enerverende en doorgaans zeer drukke periode ligt achter ons. Op sportief, politiek en economisch gebied, maar ook op het persoonlijke vlak hebben we het allemaal weer voor de kiezen gehad. De een wat minder, de ander wat meer. We namen afscheid van 'Malle Pietje' (u weet wel, van Swiebertje) en filmregisseur Ruud van Hemert en schrijver/dichter Gerrit Komrij, maar ook van onze oud-Prinsen Harry Jonkers en Bert Outhuyse.

Ook ondergetekende moest even wat orde op zaken stellen. Privé en zakelijk. Mede daardoor, maar ook omdat er bijzonder weinig kopij was en het nauwelijks de moeite leek om een Pypliano te laten verschijnen, is dit exemplaar pas de eerste na carnaval 2012. Mijn verontschuldigen! Ergens ook bijzonder jammer, want het waren vijf prachtige dagen, met onze gangmakers Prins Ed en zijn adjudant Paul en jeugdprins Koen met adjudant Jim.

Samen met de Raad van Elf, de jeugdraad, de Hof- en Hopmarjannekes, de Hofkapel en de jeugdkapel waren zij alle dagen het stralende middelpunt van carnavalvierend Valkenswaard. De belangstelling voor dit mooie feest lijkt dan te zijn verminderd,

maar wie het Boerenbal bezocht, Nooit te Vruug, de Carnavalsmis, de Prinsenreceptie of de Striepersgatse Optocht, moet toch ook concluderen dat carnaval nog steeds leeft. Misschien op een andere manier dan twintig jaar geleden, maar de gezelligheid is er niet minder om!

In deze Pypliano een terugblik op carnaval 2012, maar ook een dankwoordje van Prins Ed en jeugdprins Koen en diverse andere berichten. Natuurlijk doen de artikelen her en der enigszins gedateerd aan, maar wie heeft genoten van het afgelopen carnavalseizoen, zal de verhalen met een glimlach lezen. Daarna volgt de zomervakantie (voor wie nog niet is geweest!) en gaan we ons opmaken voor een nieuw carnavalsjaar. Hopelijk met wéér twee leuke Prinsen én een frequenter verschijnende Pypliano...

Wij wensen u veel zon en voorspoed!

Alaaf!

Willem-Jan Schampers

P.S. O ja, het thema voor carnaval 2013 is: 'Nerges goeiekopper'!

Inhoud

1. Titelpagina
2. Van de Redactie
- 3.- 4.- 5.-6.-7.-8. Woordje van de Prins
10. Carnaval-zaterdag
11. Woordje van de President
12. Woordje van de Jeugdprins
13. Fietsverloting ADA
- 14,-15. Carnaval-zondag
- 18,-19. Lintje voor Herman, Annie en Wim
- 22,-23. Opoe het wirris wâ!
- 24,-25. Carnaval-dinsdag
- 26.-27. Voorlopig Programma 2012-2013
28. Uitje Hofkapel



**Kopij volgende nummer
inleveren voor 15 oktober**



Woordje van de Prins



Striepers en Strieperinnekes,

De tweede keer dat ik de pen in klim om een stukje te schrijven in de Pypliano. En ik doe het graag, want wat is Carnaval toch een schon fisje, en zeker als Prins!!

In de vorige Pypliano was ik geëindigd bij het Koning der Prinsen-bal van 14 januari, en ondanks dat ik het nog van niemand gehoord heb, moet ik mijn excuses aanbieden aan carnavalsvereniging



ADA, want volgens mij was ik het 45ste Brabants Kampioenschap Tonpraten op vrijdag 13 januari vergeten. Een onvergetelijk evenement dat ieder jaar weer met succes wordt gehouden en waarbij je lachspieren getest worden. Dit jaar waren alle deelnemers van zéér hoog niveau, met wederom Berry Knapen als winnaar.

En dan de eerste vorstenzitting. Net als het Prinsenbal had Bals & Zittingen dit jaar ook de vorstenzitting in een nieuw jasje gegoten. En hiervoor wil ik ze complimenteren. Het was een zéér veelzijdige avond, waarbij dans, zang en humor elkaar afwisselde. Ook leuk om te zien dat er wederom Valkenswaardse artiesten op het podium stonden.

En dan het Striepersgats Open Podium. Leuk om te zien dat er ieder jaar weer zoveel jong talent op het podium staat. Ieder jaar opnieuw wordt gezegd: 'de jeugd heeft de toekomst', maar het is ook zo.



Het is zelfs moeilijk voor de jury om de 1e prijs uit te moeten reiken, want naar mijn mening zijn het allemaal winnaars.

Zaterdag 28 januari. Overhandiging van de Strieper en Striepke. Nadat ik samen met burgemeester Anton Ederveen het eerste Striepke overhandigt kreeg van Jeugdprins Koen d'n Twidde, was het de beurt aan de Strieper. Altijd speciaal. Wat schrijven ze over je? Wat hebben ze voor centrefold gemaakt... Enfin, Ik denk dat ik er niets meer over hoeft te zeggen, want ik denk dat iedereen de centrefold wel gezien heeft. Ook ontzettend leuk dat Theo van Sambeek werd uitgeroepen tot 'de meest geperste'... En misschien nog wel leuker: Gerton kreeg uit handen van Peter 'de meest gepeste'!!!

's Avonds was het de beurt aan de tweede vorstenzitting. Een leuke avond, omdat hier onder meer de verenigingen, oud prinsen en sponsors aanwezig zijn. Ook werd hier de Federatieonderscheiding uitgereikt. Dit jaar was deze voor Piet van Lieshout. Leuk detail was dat Piet zijn eigen onderscheiding gemaakt had.

Op 4 februari was het 60-jarig jubileum van ADA. Eén van de oudste en grootste verenigingen van Striepersgat. Bewonderenswaardig omdat ze overall aanwezig zijn, toonaangevend in de optocht en een garantie voor gezelligheid. Ook deze avond weer. Aansluitend zijn we naar de Brouwtrouw gegaan, waar we voor de eerste keer aanwezig konden zijn. Leuk om eens een zittingsavond van Brouwersgat mee te maken. Brouwersgat is namelijk, net als Mulkgat, ook altijd aanwezig bij onze vorstenzitting.

Maar als we het dan toch over zittingsavonden hebben... Woensdag 8 februari hebben we de verzorgingshuizen Kempenhof, de Bogen en Taxandria bezocht. Altijd een groot feest om de mensen daar te zien genieten van de mooie optredens. Complimenten aan de Striepersgatse groepen die hier hun medewerking aan verlenen en erg leuk om hen tijdens de after party te spreken.

En als we dan toch in het feestgedruis zitten, dan gaan we naar zaterdag 11 februari: Boerenbruiloft!! In een gezellige stoet door het dorp! Ieder jaar speciaal, omdat ook onze zuiderburen, de Ridders van Brunengeruz hierbij aanwezig zijn. Na een mooie stoet, kwamen we aan bij het gemeentehuis. Hier werden Rob van Gorkum en José Verberne in de onecht verbonden.

Nou ja,... Onecht?! Deze dag leek wel op een echte bruiloft, want ook 's avonds werd er volop gefeest. Eén ding begrijp ik niet... Vóór de bruiloft hing er bij José een ooievaar op de raam met als tekst: 'Een Jagermeister heeft een bok geschoten'. Volgens mij schiet Rob echter met losse flodders, want een dikke buik of kinderwagen heb ik bij José nooit gezien tijdens de carnaval!!!



Zondag 12 februari was voor mij een speciale dag!!! 's Morgens zijn we eerst naar het Eindhovens Dagblad geweest voor de prinsenfoto. Erg gezellig, met uiteraard de nodige versnaperingen en drankjes. Prins en adjudant hebben, onder begeleiding van Pliessie Fons, deze middag ook nog de aftrap verricht bij de wedstrijd SV Valkenswaard-De Valk. Als echte Valkman had ik voor de aftrap natuurlijk wel een Valkbal meegenomen. De Pliessie stond ons goed bij met een honkbalknuppel, om eventuele hooligans te weren. (LUDIEK BEDOELT NATUURLIJK). Deze knuppel bood hij na de aftrap aan aan de scheidsrechter, met de mededeling



dat het er wel eens heftig aan toe kon gaan in deze derby.



Aansluitend zijn we met de bus naar de receptie van prins Willie van Brouwersgat gegaan. Adjudant Paul van Herk had bij Aquadeck voor deze speciale dag de bus geregeld. (Aquadeck, bedankt voor jullie medewerking!!). Voor de eerste maal mocht onze president eens openen in Brouwersgat, En waarom? De president en de secretaris waren de onderscheidingen vergeten en dit was mij ter ore gekomen. Was wel ludiek deze middag...

Na de receptie van Brouwersgat kwam voor mij het speciale van deze dag. Mijn moeder was jarig en zoals mijn adjudant het hele seizoen alles perfect heeft geregeld, had hij hier voor een serenade gezorgd. Zowel de Hofmarjannekess, de Hofkapel, de Raad Van Elf, de Dames van Niks als de stichtingsleden werden binnen uitgenodigd. De Jägermeister en het bier werd aangerukt, terwijl de Hofkapel nog enkele nummers ter gehore bracht.

Onvergetelijk was dit voor zowel mijn familie als

mijn ouders. Complimenten aan mijn adjudant hiervoor. SUPER! Er wordt nu nog over gesproken. Maar onze plicht riep, dus hebben we afgesloten bij het 34e blaaskapellenfestival, georganiseerd door de Brassers.

En zo ging ook deze week weer als een sneltrein voorbij. De laatste week voor de carnaval!!

Een feestweek pur sang, te beginnen bij het Boerenbal en het Boerenbaldiner op maandag. Met de volledige Raad van Elf waren we uitgenodigd bij Hotel de Valk om, samen met de sponsoren, te genieten van een heerlijk diner, georganiseerd door de sponsorcommissie. Het eten was werkelijk voortreffelijk en de sponsoren genoten ook van deze avond. Altijd erg leuk om kennis te maken en elkaar van de andere kant te leren kennen.

In optocht (wel een kleine van De Valk naar Lugano!) zijn we naar het boerenbal gegaan en zoals iedereen weet, is dit ieder jaar weer een geweldige avond, die je niet wil missen. De winnaar van deze avond was het Hermenieke.... Welke groep of vereniging kreeg de meeste personen in een auto en dan natuurlijk met de 'biiiiiin buite!!!!' En de groep die gewonnen had, waren de Hofmarjannekes. De Raad van Elf had ook een prijs, maar die werd niet uitgereikt... **DE MEESTE KILO'S IN DE WAGEN!!**

Vrijdag 17 februari. NOOIT TE VRUUG. Een evenement dat je mee MOET maken. Gezelligheid ten top met vele plaatselijke artiesten en als klap op de vuurpijl een optreden van de Gebroeders Ko. Ieder jaar volle bak en dat is niet voor niets!





En dan de carnaval!!

Teveel om iedere dag te gaan beschrijven, maar enkele evenementen zal ik er tussenuit halen, omdat ze voor mij als Prins zo bijzonder waren.

ZATERDAG

Te beginnen bij zaterdagmorgen natuurlijk. Eindelijk begint de carnaval. Op zaterdagmorgen starten we altijd bij zaal Lavrijssen met het keren van de Carnavalk. Daarna met zijn allen naar de kerk. Ook dit jaar weer een bomvolle kerk en een geweldige mis. Ik denk dat dit ook de enige en juiste manier is om de carnaval met zijn allen te beginnen. Aansluitend zijn we naar De Hofnar gegaan waar een heerlijke brunch stond te wachten.



En dan het moment **S U P R E M E !** Overdracht van de sleutel door burgemeester Ederveen met aansluitend het onderscheiden van Striep en Striepeke.... De carnaval kan beginnen!! Vele café bezoeken later, bij diverse verenigingen, was de eerste dag voorbij.



ZONDAG

Zondag 19 februari de welbekende prinsenreceptie. Ontzettend druk bezocht en vele ludieke acties. Zelfs zoveel, dat ik van ceremoniemeester Michel Huibers niets meer mocht zeggen.

We liepen namelijk te veel uit op het programma. Naar mijn mening een goed teken en ik wil dan ook iedereen bedanken voor de aanwezigheid, want dit voor de Prins en adjudant iets onvergetelijks.

Na de receptie snel wat eten, voordat we de deelnemers van de optocht gingen bezoeken. Ondanks het mindere weer, zat de stemming er ontzettend goed in. En dan begint de optocht te rijden, met de prinsenwagen voorop. Geweldig om te zien hoeveel mensen er langs de kant staan die de carnaval een warm hart toedragen. Ook geweldig om te zien hoeveel groepen, verenigingen er aan de optocht meedoen. Het was m.i een optocht van hoogstaand niveau!



MAANDAG

De maandagmorgen gaan we altijd naar de Brouwerij. Erg gezellig. Opperpintenwipper Joost van Rens heette ons voor de brouwerij welkom. Als vanouds dansten eerst onze Hofmarjannekes, alvorens we naar binnengingen. Daar zongen de Hofmarjannekes een geweldig mooi eigen gemaakt lied, speciaal gemaakt voor Prins en adjudant, op de tekst 'Schatje mag ik je foto'.



Show, acts en muziek volgden elkaar in snel tempo op. Eén van de hoogtepunten deze morgen was de uitreiking van de Vergulde Gerstenaar door Opperpintenwipper Joost van Rens en burgemeester Anton Ederveen aan niemand minder dan Prins Jos van Mulkgat. Na het stamppottenbuffet weer naar



Striepersgat, alwaar we de carnaval wederom tot in de late uurtjes hebben voortgezet.

Speciaal op de maandag was de Oud Prinsenreceptie. Leuk om met de huidige Raad van Elf tussen de Oud Prinsen te staan. Wel slim van de Oud Prinsen om meteen aan te geven dat ze de verwachting hebben dat ik me zal aansluiten bij de Raad van Oud Prinsen. Uiteraard doe ik dit, maar in eerste instantie natuurlijk wel als rustend lid, aangezien ik eerst nog enkele jaren hoop door te kunnen gaan bij de huidige Raad van Elf.

DINSDAG

En dan de dinsdag... Het gevoel begint je te bekruipen dat dit je laatste dag is en dat je 's avonds ontdaan wordt van je waardigheden. Iets waaraan je op dat moment eigenlijk niet wilt denken. Na het brengen van de krentenbroden in



de verzorgingshuizen, hebben we een bezoekje gebracht aan het Kozakkendeur zingontbijt. Aansluitend de jeugdoptocht.

Hier had de Raad van Elf voor een verrassing gezorgd voor de Prins en adjudant. Terwijl ik een kleine tussenstop had gemaakt bij De Hofnar, had de Raad van Elf zich ontdaan van hun steek en hadden ze de maskers opgezet van de volledige bezetting van de MUPPETHOW. Hierop hebben ze tijdens de optocht op een oude brandweerwagen meegedaan. Een fantastische ACTIE, waarbij ik



wel moet zeggen dat het masker van menig raadslid beter stond als hun eigen g.z.c.t!!

Na de optocht natuurlijk weer diverse verenigingen en cafés bezocht. Nieuw op dinsdag was het bezoek aan de door de Jägermeisters georganiseerde Deutsche Feste! Erg druk, erg gezellig en super georganiseerd.

En dan is het zover. Het laatste avondmaal bij De Senaat. Hier krijgen we altijd een afsluitingswoordje van de President, waarbij de mutaties bekend gemaakt worden. Altijd jammer als er toonaangevende personen gaan stoppen. Maar net als ieder jaar is dit onvermijdelijk

Vervolgens het laatste café... Old Dutch!! De residentie van Jeugprins Koen d'n Twidde. Leuk om Koen daar weer tegen te komen en even bij te buurten. En dan met zijn allen op naar het gemeentehuis, waar we een afscheidswordje kunnen richten tot





de aanwezige Striepers en Strieperinnen. Na het gemeentehuis, ontdoen we Strip en Stripke van hun onderscheidingen en gaan we voor het keren van de Carnavalk naar Zaal Lavrijssen. Na het keren, zetten we de avond nog voort met het Frutjesbal. Dit jaar opgeluisterd door diverse artiesten, onder wie Danny, Rob Winters en Ad van Opstal. Het was een ontzettend gezellige avond, maar dan is om 23.11 toch de tijd daar...

De president neemt het woord over en dat weet je dat je ontdaan gaat worden van je waardigheden. Gelukkig ging mijn adjudant voor. En dan begint het te draaien in je buik... je bent aan de beurt... Wat er dan door je heen gaat, is niet te beschrijven. Het is een gevoel van afscheid moeten nemen van iets wat ik NOOIT had willen missen. Iets wat je naar mijn mening meegemaakt moet hebben, om dit te begrijpen.

Met pijn in mijn hart nam ik dan ook afscheid van jullie Striepers en Strieperinnen, familie en vrienden, verenigingen, stichtingsleden, bestuursleden, Oud Prinsen, Dames van Niks, Hofmarjannekes, Hofkapel en Raad van Elf, Pliessie en natuurlijk niet te vergeten mijn niet te evenaren adjudant Paul van Herk.

Jullie zijn er namelijk allemaal mede verantwoordelijk voor geweest, dat ik als Prins Ed d'n Urste zo'n geweldige carnaval heb gehad. Een

carnaval die ik NOOIT meer wil en zal vergeten. Carnaval vier je namelijk met zijn allen!!!! En als ik dit schrijf, krijg ik nog steeds een brok in de keel. Toch wil ik enkelen mensen, die dit normaal niet willen, even apart vernoemen. Dit zijn:

- 1) Mijn vrouw Els en mijn kinderen Bas en Joep. Ze waren mijn steun en toeverlaat en hebben altijd achter me gestaan. Ze hebben me vaak moeten missen, maar hebben dat met liefde en plezier gedaan. Carnaval was deze maanden het enige onderwerp bij ons in huis.
- 2) Karina, de partner van Paul. Ze had voor de Dames van Niks alles keurig voor elkaar en heeft Paul deze maanden veel moeten missen, aangezien hij meer bij mij was dan bij haar.
- 3) Fotograaf Frank Bots die alle leuke kiekjes heeft gemaakt tijdens de carnaval. Ontzettend blij zijn we dat hij dit heeft willen doen.
- 4) Martijn van Wijk van Van Wijk & Partners. Dankzij zijn steun ben ik Prins kunnen worden en heb ik ontzettend kunnen genieten van de carnaval. Moest ik ergens heen, was dat nooit geen probleem.
- 5) Last but zeker not least, mijn adjudant Paul van Herk. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar één woord van mij en Paul had het al geregeld.

Striepers en Strieperinnen, zo ga ik jullie noemen, want dan heb ik namelijk iedereen, en vergeet ik niemand: KEIBEDANKT voor deze onvergetelijke carnaval!!!!!!!!!!!!

En zoals ik het hele seizoen al aangeef en blijf doen:

**'LEEFVANDAOG,
MERGE ZIEDE
MAR WIR'**

**Prins Ed d'n
Urste**





Sch**enmakers**
D R U K & P R I N T

**Goudenrijderhof 38 • 5551 VJ Valkenswaard
tel. 040-2075910 • www.schoenmakers.com**



Carnaval zaterdag



Woordje van de President



Striepers en Strieperinnen,

Terwijl ik dit schrijf, breekt eindelijk een zomerzonnetje door. Beetje laat dus, net als deze Pypliano overigens.



Wat een super-carnaval hebben we gehad! We hebben samen kunnen genieten van oergezellige ochtenden, middagen, avonden en nachten in ons Striepersgat. Onder de bezielende carnavaleske



leiding van Prins Ed d'n urste en zijn adjudant Paul van Herk, die het in onze ogen erg goed hebben gedaan. Ze waren onderdeel van het feestgedruis, en zo hoort het! Betrokken bij de stichting, betrokken bij de verenigingen, betrokken bij alle Striepers en Strieperinnen. Goed gedaan mannen, en bedankt! Binnen de Stichting gaan we zeer binnenkort evalueren met onze commissies, voor zover nog niet gedaan ondertussen. Ik heb daar nu al veel zin, omdat we op zo'n fijne en positieve manier met elkaar hebben samengewerkt weer!

Op naar 10/11/12 dus!

*Peter Kalb,
President SCS*



Woordje van de Jeugdprins



Wat heb ik het schön gehad...

Ik mag zeker terugkijken op een geweldig seizoen, alles was dan ook ontzettend leuk!

Natuurlijk begon het met de spannende verkiezing, maar daarna was het alleen maar genieten. Nou ja, 'genieten'? Ik moest alle stukjes/speeches oefenen (het liefst uit mijn hoofd) en dat was niet altijd even makkelijk. Maar ik had er iets op verzonnen... Ik had een klein spiekbrieffje op mijn scepter geplakt!

De eerste keer op het podium staan was wel spannend, maar het was allemaal superleuk.

Gelukkig waren mijn onderscheidingen al klaar bij mijn eerste uittreden.

Verder heb ik niet veel te vertellen, maar ik kan eigenlijk in een woord zeggen: het was SUPER.

En dan eindig ik nog inne keer onder menne leuze: .

Carnaval mee prins Koen.. doen!





fietsverloting ADA

Op zaterdag 18 februari 2012 klonk er tromgeroffel in zaal Lavrijssen. De verkeersbrigadiers van vier scholen in Valkenswaard waren door carnavalsvereniging Anders dan Anders en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard, uitgenodigd om naar de fietsverloting te komen. Eerst werden een paar kleinere prijzen verloot en vervolgens werd bekend gemaakt dat Eelke Weerts een nieuwe fiets had gewonnen. De fiets voor deze veertigste fietsverloting werd wederom geschonken door Louis Verwimp B.V. Op de foto overhandigt voorzitter Pieter Mikkers van ADA de fiets aan Eelke.



**Piet is er ok
voor oe onderhoud
en APK**



**Voor de beste auto's hoefde nie wijd te lopen
die kende gewoon bij Piet Bosmans kopen**

WWW.PIETBOSMANS.AUTOWIJK.NL

Kerkakkersstraat 24 Dommelen 040 - 2040733

Carnaval



Zondag







Zeer geslaagd jubileum Raad van Oud Prinsen

Op carnavalsmaandag heeft de Raad van Oud Prinsen haar 44-jarig jubileum gevierd in café-zaal Lavrijssen. Door de goede voorbereidingen van de jubileumcommissie en de medewerking van Peter en Rita hebben we een geweldige receptie gehad. Commissie en Peter/Rita bedankt!

We werden verrast door de grote opkomst van vele individuele carnavalsvierders en carnavalsverenigingen. Ook geweldig was het om oud-leden van de Hofkapel en Hofmarjannekes weer eens te ontmoeten. Zo waren er ook veel oud-Raadsleden en (oud-)Prinsen.

Bovendien zagen we tot onze verbazing bijna de voltallige Hofliederentafel op het podium verschijnen. Zij bracht nog een deel van haar

carnavalsrepertoire ten gehore, wat voor de ouderen onder ons natuurlijk aanleiding was om uit volle borst mee te zingen. Zelfs het college van B. en W. was aanwezig.

Graag willen we iedereen die op onze receptie aanwezig is geweest bedanken, omdat zij dit 44-jarig jubileum onvergetelijk hebben gemaakt. Nogmaals, allemaal bedankt en hopelijk tot over elf jaar op ons 55-jarig jubileum!

Raad van Oud Prinsen,

*Frans Geldens,
President*





Prins Jo d'n Urste
(Jo van Leeuwen)
1956-1957-1977

Prins Cor d'n Urste
(Cor Boers)
1966

Prins Phil d'n Urste
(Phil Rijnders)
1969-1970

Prins Harry d'n Urste
(Harry Jonkers)
1971

Prins Hendrik d'n Urste
(Hennie Phiferons)
1973



Prins Peter d'n Urste
(Peter Vosters)
1975



Prins Frans d'n Urste
(Frans de Jong)
1976

Prins Jan d'n Urste
(Jan van Keulen)
1983

Leden van de Raad van oud prinsen 2012



Prins Jan d'n Twidde
(Jan Vrenken)
1987



Prins Jos d'n Urste
(Jos van Gestel)
1989



Prins Frans d'n Twidde
(Frans Geldens)
1990



Prins Jan d'n Derde
(Jan van Dijk)
1991



Prins Jan d'n Vierde
(Jan Zwarthoed)
1992-1995



Prins Mark d'n Urste
(Mark Scheepers)
2000



Prins Michel d'n Urste
(Michel Huibers)
2002



Prins Paul d'n Urste
(Paul van Herk)
2004



Prins Rob d'n Urste
(Rob van Gorkum)
2006

Prins Toon d'n Urste
(Toon Stoffels)
2007

Prins Jubliano
(Peter Kalb)
2008



Prins Ron d'n Urste
(Ron Hoogmoet)
2009



Prins Dave d'n Urste
(Dave Bouwmans)
2010





Lintje voor Herman, Annie en Wim

Herman Wooning, Annie Wooning-Peeters en Wim van Wijk hebben eerder dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij kregen dit lintje uit handen van burgemeester Anton Ederveen, als blijk van waardering voor het vele werk dat zij op maatschappelijk vlak hebben verricht. Een van de organisaties die hiervan profiteerde, was de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

Herman Wooning (75) is actief op verschillende terreinen. Sinds 2006 is hij controleur bij fietsexamens van schoolkinderen in Valkenswaard en hij zet zich sinds 2000 in voor het Philfonds. Deze stichting biedt op een directe en kleinschalige manier hulp aan kinderen op de Filippijnen bij het volgen van (speciaal) onderwijs en het opzetten van opleiding- en welzijnsprojecten voor hen. Herman is vanaf 2000 secretaris van buurtvereniging D'n Ark in Valkenswaard. Ook heeft hij zich van 1997 tot 2011 ingezet voor het Valkenswaardse Bloemencorso en was vele jaren redacteur van het clubblad van VLTC Falcones. Sinds 1965 is Herman bovendien vrijwilliger bij de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Tevens was hij ontwerper van de lesbrief en hoofdredacteur van de Jeugdstrieper. Daarnaast is hij jurylid bij de Jeugdoptocht van Striepersgat.

Annie Wooning-Peeters (59) is al een aantal jaren lid van de organisatie van de toertocht Diekirch-Valkenswaard en collectant van de KWF Kankerbestrijding, de Nierstichting en de

Hartstichting. Ook zet zij zich sinds 2000 in voor het Philfonds en is ze jurylid van de Jeugdoptocht van Striepersgat. Verder zet Annie zich op vele manieren in voor buurtvereniging D'n Ark in Valkenswaard, waarvan ze sinds 1995 bestuurslid is. Vanaf ditzelfde jaar is ze lid van de kassacommissie van het Bloemencorso Valkenswaard en heeft ze zich nog een tiental jaren ingezet als bestuurslid van het comité Hart voor Polen, een werkgroep van de pastorale eenheid Valkenswaard, die er naar streeft om jaarlijks voor een twintigtal arme kinderen uit Polen een vakantieadres te vinden in of in de naaste omgeving van Valkenswaard.



Foto: allesvanvalkenswaard.nl



Wim van Wijk (60) is sinds 1978 maatschappelijk actief en heeft zich in verschillende functies verdienstelijk gemaakt. Met name als lid van De Sjawi's. Inmiddels is dit trio gestopt, maar vanaf 1978 trad Wim honderden keren met Jacques van Gerven en Aloys Wetzer op. De opbrengst van hun cd's werd vaak geschonken aan een goed doel en De Sjawi's hebben al vele benefietconcerten gegeven. Ook traden ze vele malen op tijdens Prinsen- en Vorstenzittingen van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. De rol van Wim binnen De Sjawi's was van groot belang. Ook was hij vaak presentator en initiator van vele goede doelen. Verder is hij de grote motor achter culturele activiteiten op de school waar hij als docent les geeft.



Foto: allesvanvalkenswaard.nl

Pimpelmezen eisen mooie vrouwtjes

Zodra vrouwelijke pimpelmeesjes hun schoonheid verliezen, hebben de mannetjes plots veel minder zin om bij het nest te blijven. Zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De mannetjes bekommeren zich dan zelfs minder om hun jongen, ontdekten onderzoekers van het Konrad Lorenz Instituut in Wenen. 'Waarschijnlijk spannen de mannetjes zo hun krachten voor de volgende paartijd', offerde een van hen. Stefan Segers, voorzitter van CC De Pimpelmezen, was niet bereikbaar voor commentaar.



Occasion Center Valkenswaard

De kei-sterke punten van OCV

- In- en verkoop occasions
- Persoonlijke aandacht
- Vaste contactpersoon
- Royale showroom
- Personen- en bedrijfswagens
- Altijd voldoende aanbod
- Moderne werkplaats
- Ook APK
- Financiering en verzekering
- ...gewoon kei-goed!!!



Mark Scheepers, een kei van een Occasion Dealer!

KEI-GOED IN OCCASIONS!

vrijdag koopavond tot 20 uur



Ik heb een ruime selectie occasions in mijn overdekte showroom voor u klaar staan. Loop gerust even binnen. Onder het genot van een verse kop koffie adviseer ik u graag bij uw keuze. Het is namelijk belangrijk dat u de juiste keuze maakt!

Service staat bij mij hoog in het vaandel. Een tevreden klant is ons visitekaartje. Professionele monteurs en een uitstekend ingerichte werkplaats staan daarvoor tot onze beschikking. Kom langs en overtuig uzelf!

Mark Scheepers, Occasion Dealer



Occasion Center Valkenswaard





Maandag Carnaval





Opoe het wikkis wà!

Beste Stripers en Striperinnekes!

Unne schònne carnaval meej toch nog goei weer. 'n Haogelbù-j mèr alla! 'Ik ben meej m'n fietske inkòope an't doen. Laoi m'n bôdschappe in de fietstasse. Inins zie ik dè d'r onderin nog 'n bèrzie pepier in zit. 'n A-4ke meej de proclamaties van



Z.D.H. Prins Ed d'n Urste en Jeugdprins Koen d'n Twidde. Nog efkes naolèeze, daar vur de deur van die-je grôotgrutter, wà schòn toch! Nouw al nostalgie. Weijer nog briefkes, flayers zen dè, van d'n optocht, van de Jägermeister, William, de resepsie van de Raod van Aaw Prinse, en go zoo mèr dur.

Ik heb m'n fietske meej de carnaval overal bij, dè's m'nne beste maot, in de plak van unne rollator of zôô! D'r war veul te doen, vural de Prins meej z'n gevolg hèt 't druk, mèr ge kie-st 'r vur! Ge kreegd goei zin as ge die kaoi-jonges, die z'n èige Prins en Adjant noemde, bezig zaacht, 'n goei stel ze mogge d'r zèn. Unne frisse weind dur de carnaval. Enne.... Ik, ik war tóch gegòn, alle vier de daog! Van smèereges vruug tot saovens laot. Ge lèèft toch mèr inne kiir is 't nie?



En ôk 'ne kiir as....takkewijf!! Wor over ik 't de vurrige kiir over haj en toen ik nog nie wis of ik wel zou gaon. 't War nie zù hèdig um de zjuuste tèskes te vèene. D'n dieje van ons, m'nne mens zùgezeed, hèt ze bij-in gedon. 't Kwamp goe-d, ok m'n zouwte stökskes paaste d'r goe-d bij, ge hurde meetoeres: heej dè takkewijf dèlt tèskes ôt. Ge moet toch iet! Saome dèele, ôk dè is carnavalsèige.

Op veul plakke warre we gewist .Op Zaotterdag , nur de mis, gelukkig war Pastôôr Schaar d'r ok en ok Paoter Mutsaers haj d'r zin in!!! Hij haj ok nog 'n schòn möpke: 'Witte wurrum d'r nog steeds ginne haon op d'n tôrre sti?? d'r zit toch gin kiek binne! D'r nao, 't èete bij d'n Hofnar, dan nur 't 'GRÔÔT' in 't gemintehùis, d'r nao d'n offisiele opening op 't bordes, resepsie van de Jeugdprins, Wa deej die 't goe-d hè? Meej z'n ervaring as Vorst vurrig jaor! Wà drinke, iet èete, de kliir van ons eige club antrekke en durgon tot snaachs.

Zo ging dè toe de slùiting toe op deinsdagaovend. Op Aswoensdag klaoge dè ge ginne kondisie mir hèt.



Witte dè in verscheijene kefees unne gòte paol sti? dè is vur paoldanse!! Dè hadde vruuger nie. Ik kos nie laote um 't òk is te prebeere. Wa denkte? 't Gink nog nie zù slèècht von ik, ik meej m'n auw knoke an dieje paol. m'n biin NIE in de lucht, m'n voe-t



NIE van de grond, op m'nne kop al HILLEMOL NIE, meej m'n kaoi kniejes kos ik NIE durzakke, mèr hange, dè ging op de maot van de meziek, 't Is toch paoldANSE, is 't nie?

Wa kenne d'r toch veul mense kemiek gekleed gon! Unne dur gesnee-je rugbybol op oewe kop, 'n gordèijn mee de plooië d'r nog in um oewe nek en ge bent unne pasja. Ge moet de fantasie mèr hebbe! Schòn! Unne vent meej unne trèuwkliid an en blök an z'n voe-t.... Ja hij war toch verkleed? En daor giggut um. Ik ben friit as ik dè allemol anzie. 't Carnaval is echt nog wel lèèvend òk al zegge doemdenkers van nie.

En nouw hangt eindelijk 't vurjor in de lucht, 't wordt tèd dè ik m'nne fiets ut zunne weinterslaop haol (dè's ne aandere dan m'n bôôdschappiefiets) en dè we wir op de pedale de Kempe ingaon. Witte dè d'r winkels zèn die stroopwafelcake verkôope? Dè is zù lekker bij un tas koffie as ge onderweeges

bent, op 'n bènkske in de Bosse. Daor heb ik lest 'n goei recept van gekrege wà ik zù-as aaltij in A.B.N. schrèèf, spesiaol vur die "Striepers" die gin Valkeswirds kènne lèèze.

Nodig: een rechte cakevorm van 30 cm. deze met boter invetten en met bloem of paneermeel bestuiven.



200 gr. zachte boter met 150 gr. gewone suiker en 50 gr. bruine basterdsuiker en een zakje vanillesuiker kloppen tot een mooie romige massa. Daarna één voor één vier eieren erdoor kloppen. Dan met beetje 200gr. zelfrijzend bakmeel, (wat vermengd is met 1 theel. kaneel en wat zout) toevoegen. 200gr. stroopwafels in stukjes, met een lepel, erdoor roeren. In de vorm doen.

De vorm met het deeg in het midden van de KOUDE oven zetten. Zet de oven op 170 graden C. en bak deze cake in ca. 70 minuten bruin en gaar. Prik met een satéprikker of breipen om te controleren of de cake gaar is. De pen moet schoon uit het gebak komen. Dan kun je cake uit de oven halen. Laat dan de cake nog ongeveer 15 min. in de vorm rusten en daarna op een rooster storten en af laten koelen.

Lekker bij koffie of thee en nie allinig in de bossel!! Zò dè war 't wir. Ik zouw zôô zegge, unne schònne zommer en gèèr tot begin november as we wir gaon beginne meej 'n neij carnivalssezoen.

Houdoe hè!

Opoë



Carnaval



Dinsdag





Voorlopig Programma 2012-2013

10 november

Verkiezing Prins van Striepersgat
Stadscafé De Senaat

10 november

Striepersgatse Prinsenzitting
Zaal Lavrijssen

11 november

Verkiezing Jeugdprins van Striepersgat
Jeugdresidentie Old Dutch

20 november

Vorronden Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

21 november

Vorronden Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

24 november

22-jarig jubileum CV De Gietersch
't Oude Wandelpark

7 december

Striepersgats Liedjesfestival
Stadscafé De Senaat

15 december

Verkiezing Striepersgats paar van het jaar / Nacht
v.d. Bokken
Feesterij Lugano

5 januari

Striepersgat on Ice
Tijdelijk IJsbaan op de markt

11 januari

46e Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

12 januari

46e Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

12 januari

Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en verkiezing
Koning der Prinsen
Feesterij Lugano

13 januari

46e Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen



**19 januari**

1e Vorstenzitting
Zaal Lavrijssen

20 januari

Striepersgats Open Podium (Jeugd)
Zaal Lavrijssen

26 januari

Uitreiking Strieper
Jeugdresidentie Old Dutch

26 januari

2e Vorstenzitting en Federatie Onderscheiding
Zaal Lavrijssen

27 januari

Club 111-dag
Jeugdresidentie Old Dutch

30 januari

Minizittingen
Striepersgatse Verzorgingscentra

1 februari

Receptie Prins van Mulkgat

2 februari

Striepersgatse bruiloft

3 februari

Receptie Prins van Brouwersgat

3 februari

35e Blaaskapellenfestival CV De Brassers
Zaal Lavrijssen

3 februari

Jeugddisco
Jeugdresidentie Old Dutch

4 februari

Boerenbal
Feesterij Lugano

8 februari

Nooit te vruug
Stadscafé De Senaat

**9-10-11-12 februari**



Weer succesvol uitje Hofkapel in Bemmelse



Jaarlijks proberen we als Striepersgatse Hofkapel twee ‘buitenseizoense’ evenementen bij te wonen. Eén van onze favorieten is dan toch wel de Bemmelse Dweildag. Op 10 juni was het weer zover. Al weer de 26ste editie. Ondanks de vele regenbuien die we de dagen ervoor hadden gehad, was deze dag – zoals altijd – weer volop voorzien van zon.

In alle vroegte vertrokken we met twee busjes vol muzikanten richting Bemmelse. Het hele dorp was afgezet voor dit grootse muziekspektakel. We parkeerden onze busjes en wandelden onder het genot van onze eigen tonen richting het verzamelveld van het evenement. Langzaam maar zeker druppelde het veld vol met muzikanten van de ruim zeventig (!) kapellen die dit jaar meededen.

Er waren weer twee klassen waaraan je kon meedoen: de wedstrijd en de leut-klasse. Wij deden uiteraard mee met de leut-klasse! Na een korte toespraak van de organisatie begaven we ons naar ons eerste podium. Er waren in totaal maar liefst veertien podia, waarop muziek werd gemaakt. Dus voor de ruim veertigduizend bezoekers genoeg keuze om te gaan luisteren.

Tussen alle podia was er een heel scala aan drink- en eetkraampjes en springkussens en spelletjes voor de jeugd. Na vier optredens te hebben gegeven en vele andere orkesten te hebben bekeken en beluisterd, naderde het einde van de dag met een spetterend optreden van de Mambo Beachband. Dit gezelschap zette het hele centrale veld op zijn kop!

Vandaar dat ook deze editie van de Bemmelse Dweildag voor ons weer de boeken ingaat als een succesvolle en gezellige dag voor de Striepersgatse Hofkapel. Reden temeer om de datum alvast te noteren voor het volgend jaar!

Maurice van Rooij





Colofon:

Zomeruitgave 2012
jaargang 21 nummer 2

Verspreiding

Digitaal op Website:
www.striepersgat.nl

Papieren exemplaren

12 euro per jaar.
Het abonnementsgeld dient
vooraf te worden betaald.

Redactieadres:

Pypliano
Postbus 37
5550 AA Valkenswaard
Tel. 0032-11-806056 of
06-53135972

E-mailadres:

pypliano@striepersgat.nl

Eindredactie:

Willem-Jan Schampers

Redactie:

Dave Bouwmans
Gerton Heesakkers
Martien van de Molengraaf
Willem-Jan Schampers

Vormgeving:

Martien van de Molengraaf

Vormgeving voorpagina:

Tilly Wijnen
Ben Leferink

Uitgave:

Carnavalsfederatie Striepersgat i.s.m.
Stichting Carnavalsviering Striepersgat

Leden

Carnavalsfederatie Striepersgat

Update 1 maart 2012

Naam lid	Contactpersoon	Adres	Postcode	Woonplaats	Telefoon	Mobiel
CG Achteraf	H. Jansen	Maastichterweg 89	5554GG	Valkenswaard	040-2040350	
ECV Anders dan Anders	Inge Ketting	Zeebergseweg 23	5555LC	Valkenswaard	040 8440213	06-14155135
CV De Bokkenrijders	Nathalie Jacobs	Leenderweg 175	5555CD	Valkenswaard	040-2042549	06-29504256
CV De Brassers	Rini Mommers	Postbus 10	5550AA	Valkenswaard	040-2214205	
CV De Gietersch	Erwin Dieles	Reisvenestraat 40	5554EV	Valkenswaard	040-2047149	
CV Gin Gedoe	Frans Janssen	Luikerweg 58	5554ND	Valkenswaard	040-2014682	06-53805129
CV Hermenieke van Nix	Mies Melotte	Eindhovenseweg 178	5552AG	Valkenswaard	040-2015773	06-53125773
CV Nie Melke	Franka Renders	Molenwiek 15	5554KK	Valkenswaard	040-2043012	
CV De Pimpelmezen	Gerben Driessen	Freistraat 17	5555AH	Valkenswaard		06-22358757
CV De Vurdeurtrekkers	Dave Bouwmans	Hazestraat 6E	5555AC	Valkenswaard		06-55736699
CV De Zware Jongens	Roy Bax	Geehovensedeerf 109	5552BC	Valkenswaard		06-58984027
CV Striepersgatse Jagermeesters	Rob van Gorkum	De Scheepsvork 22	5555LP	Valkenswaard	040-2041701	06-22498961
CV Wij gaon nie fietse	Richard van den Baart	Esudohof 37	5551DC	Valkenswaard	040-2019055	
CV Wijn mee zun viere en de rest	Lizeth Bouchée	Kardinaal de Jongstraat 82	5551RE	Valkenswaard	040-8443683	06-10489434
CV Zwing	Frie-anne Geldens	Karel Mollenstraat Zuid 22D	5554CH	Valkenswaard	040-2040401	
De Dekkleiker's	J. van der Elst	Le Sage ten Broekstraat 25	5554SW	Valkenswaard	040-2018235	
De Striepersgatse Hofkapel	Marc Maas	Alb. Thijmstraat 5	5554TE	Valkenswaard	040-2046492	06-25254563
De Notenkrakers	Stefan Meulendijks	Molenstraat 21	5554JN	Valkenswaard	040-2047771	
De Schuimkoppen	Rob de Wit	De Meelkuij 1	5554KG	Valkenswaard	040-2016970	06-10450652
Napoleon Hijs Kapel	A. Damen	p/a Heistraat 37	5554EP	Valkenswaard	040-2016018	
Raad van Oud Prinsen	Jan van Dijk	Zeelbergseweg 8	5555LC	Valkenswaard	040-2042634	06-53896072
Ereleden federatie						
Jos van Gestel		Kardinaal de Jongstraat 49	5552RB	Valkenswaard	040-2015671	
Frans de Groot		Langveter 31	5554MV	Valkenswaard	040-2013900	
Jan Cremers Bokaal						
Eliy Cremers-de Wit	P. G. J. M.	Bakkerstraat 34A	5554 EE	Valkenswaard	040-2044114	06-19614588
Vriendengroepen						
De Eigenheimers						